

Boekpresentatie 26 APRIL 2018

Vol van de Geest

Peter Halldorf

Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven verrijkt



Programma:

18.30 Deuren open

19.00 Introductie

19.20 Lezing Peter Halldorf*

20.00 Reflectie Marianne Servaas

20.30 Afronding Pater Carlos

Drankje en hapje

** De lezing van Peter Halldorf wordt vertaald vanuit het Zweeds in het Nederlands*

Inkom: gratis

Locatie: Karmelietenklooster Gent, Burgstraat 46

Aanmelden: Gelieve u op voorhand aan te melden: <mailto:boekhandel@carmelitana.be>

Peter Halldorf



De Zweedse schrijver Peter Halldorf (1958) is voorganger in de Pinksterbeweging, met grote belangstelling voor de woestijnvaders en de oosterse orthodoxie. Deze interesse heeft ertoe geleid dat hij 'pinkstermonnik' genoemd wordt.

Hij is medeoprichter van een oecumenische gemeenschap, en een bekende leider in de oecumenische samenwerking tussen de lutherse, katholieke, oosters-orthodoxe kerk en de Pinksterbeweging. In 2015 ontving hij een koninklijke Zweedse onderscheiding voor zijn inzet voor de oecumene.

Zie ook https://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Halldorf

Publicaties

Peter Halldorf is redacteur en eindverantwoordelijke van het tijdschrift Pilgrim (een tijdschrift voor geestelijke begeleiding). Hij schrijft een blog op vastendagen, <http://ekumeniskakommuniteten.se/fastebloggen>.

Hij heeft in Zweden diverse boeken gepubliceerd en noemt 'Vol van de Geest' zijn belangrijkste boek.

Recensies

'Peter Halldorf heeft in Zweden heel veel betekend voor de "oecumene van de Geest". Hij heeft het geestelijk leven van de kerkvaders toegankelijk gemaakt voor de protestantse gelovigen. Hij heeft het charismatische aspect van ons geloof ook voor vele katholieken opengesteld. Hij is een van de grote geestelijke bruggenbouwers van onze tijd.'

Bisschop Anders Arborelius, Stockholm

'Halldorf beschrijft op verfrissende manier het werk van de Geest en ervaringen van gelovigen door de eeuwen heen die aangeraakt zijn door de Geest. Verrassend en inspirerend. Het stimuleert mij om me bewust open te stellen voor de Geest en steeds weer met Jezus bij de bron te gaan zitten.'

Gerrie Mos, vertaler Vol van de Geest

Zopas verscheen dit heel mooie boek. De auteur, Peter Halldorf, is in Zweden bekend omwille van zijn intense oecumenische activiteiten en zijn talrijke boeken. Hij is door en door vertrouwd met de Bijbel, maar bovendien gaat hij op zoek naar teksten van de kerkvaders en woestijnmonniken. Ook is hij thuis in de orthodoxe liturgie. Zijn schrijven over de heilige Geest biedt dan ook een kleurrijke en zeer oecumenische waaier van inzichten. Hij bouwt een eigen systematische theologie van de heilige Geest uit zonder een academische benadering. Integendeel, zeer vertellend geeft hij inzicht in het wezen van de heilige Geest en in de ware betekenis van de charismatische beweging en de gaven van de Geest. Het boek is goed en duidelijk geschreven; meer theoretische uiteenzettingen, leerrijke stukken, wisselen af met verhalen, zodat alles goed verteerbaar wordt. De auteur is geen professor die vanuit een ivoren toren zijn kennis uitdeelt: hij staat dicht bij de lezer als een goede begeleider. Hij confronteert de lezer met de waarheid van het evangelie en de eisen van Jezus, maar zonder te ontmoedigen. Eigenlijk is zijn boek ook een mooi getuigenis, ook al spreekt de schrijver nauwelijks over zichzelf, toch voelt de lezer aan: hier krijg ik doorleefde beschouwingen over de Geest. Er slaat een vonk over.

P. Carlos Noyen, directeur uitgeverij Carmelitana